

Reisrecensie Reis Israël van 2 t/m 11 april 2019

Opmerking vooraf:

Wij hebben een fantastische reis gehad met als reisleiders het echtpaar Jan en Elly Boomker uit Assen, daarover straks meer. Ik heb geprobeerd het niet al te uitgebreid te verwoorden, maar op bepaalde momenten is er toch iets meer gezegd.

Dinsdag 2 april 2019

Wij zijn vanuit Assen vertrokken met twee busjes naar Schiphol. Daar kwamen wij midden in de nacht aan. Op Schiphol werden wij welkom geheten en kregen wij een informatiepakket. Jan en Elly en de directie van Israël
Idoed heetten ons ook van harte welkom. Al gauw werden er contacten gelegd. Vervolgens inchecken plaats in het toestel innemen en genieten van de vlucht. Het ging allemaal voorspoedig. In Israël aangekomen stond de bus



klaar met als **chauffeur Abdel en gids Leon**. De rit naar Tiberias verliep goed. Wat ons wel op vele was dat er veel oude gebouwen stonden. Woningen die niet afgebouwd waren, als er weergeld was ging men verder bouwen. De situatie hebben wij ook in Turkije gezien. Onderweg nog even een stop ingebouwd met het zicht op Nazareth. Je hebt vanuit de bijbel een bepaald beeld van het "dorpje". Leon -de gids- gaf te kennen dat er nu ongeveer 500.000 mensen wonen. Dat moest je even laten in werken. Vervolgens weer door. In Tiberias aangekomen kregen wij van Jan en Elly de kamers toegewezen. Een warme maaltijd vervolgens de kamers ingericht en de vermoeiende ledematen rust gegeven.

Woensdag 3 april 2019

Even vooraf. Zondag 31 maart heb ik met ons koor -het Gereformeerd Mannenkoor Noord-Drenthe- gezongen in de kerkdienst van de GKV/CGK-kerk te Winschoten. Ds. Gurben hield zijn preek over **Marcus 4:35-41** de storm op het meer van Tiberias. De ds. benoemde de storm heel expliciet hoe het gegaan zou zijn. *"Er moest gehoosd worden om niet te verdrinken"*. Bij het afscheid vertelde ik hem: *"Wij gaan over 2 dagen varen op het meer van Tiberias"* Zijn reactie was: *"Ik hoop dat je niet hoeft te hozen"*.

Wij hebben een rustige boottocht op het meer gehad en zeer indrukwekkend. De verhalen uit de Bijbel spraken je meer aan nu je het feitelijk mee mocht nemen. De Nederlandse vlag werd naast de Israëlische vlag gehesen waarbij het Nederlandse volkslied werd gespeeld en uiteraard hebben wij dat meegezongen. Vervolgens hebben wij de **kibbutz Ein Gev** bezocht. Wij hadden een heel andere indruk van en kibbutz. Het betrof een leefgemeenschap waar alle facetten van het leven in naar voren kwam. De lunch hebben we gehad aan het meer van Tiberias, bij het **St. Peter's restaurant** en daar hebben we de Petrus vis gegeten.



Rit door de Golan naar de **Mount Bental** meest bijzondere berg van Israël. Zicht op Golan en Syrië met het "tranendal" waar de moedige strijd is gestreden. De Yom Kippur oorlog in 1973.

Katzrin of Qatzrin is een Israëlische nederzetting en een lokale raad in de Golanhoogten, die Israël in 1967 op Syrië veroverde. Yom Kippur viel op 6 oktober 1973. Die dag waren veel Israëlische soldaten met verlof en zetten Syrië en Egypte de aanval in op Israël. Ze dachten hiermee slim te zijn, maar dat viel wel mee: juist doordat alle militairen thuis zaten, waren ze makkelijk en snel oproepbaar. Zo kon Israël ondanks het verlof toch snel mobiliseren.

De dieperliggende hoofdoorzaak van de aanval was het terugveroveren van eerder verloren gebieden. Zo wilde Syrië de Golanhoogten terug en Syrië de Sinaï-regio. Tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 hadden deze landen die gebieden namelijk verloren aan Israël. We hebben de film gezien in **Magic Golan**.

Donderdag 4 april 2019

In **Safed** een prachtige oude stad met een culturele geschiedenis. Het ligt 900 meter boven de zeespiegel. Wij waren daar en mochten de synagoge –Yitzhak Abuhav- bezoeken. We troffen het dat een jongen belijdenis deed. Verder veel winkeltjes aangetroffen met figuren-symbolen in relatie tot de Bijbel. Onze gids "Leon" en de chauffeur "Abdel" waren mensen die ook creatief waren. Zij hadden onderweg een prachtige locatie gevonden waar wij met elkaar een heerlijke picknick hebben gehouden.



In de loop van de middag hebben wij **Kapernaum** bezocht. Het is een museum die gebouwd is boven de restanten van het huis van Petrus.

Vervolgens hebben wij een bezoek gebracht aan **Tagba** "de plaats van de zeven bronnen" waar ook de broodvermenigvuldiging heeft plaatsgevonden door onze Heiland.

Vrijdag 5 april 2019

In **Akko** hebben wij de oude havenplaats bezocht die aan de Middellandse zee gelegen ligt. Archeologen hebben opgravingen gedaan en troffen een complete kruisvaarder stad aan. De oude stad lag vroeger niet op de plaats van de huidige maar meer landinwaarts op de heuvel. De oude stad is als een openluchtmuseum en wordt door veel toeristen bezocht.

Vervolgens hebben wij **Rosh Hanika** bezocht. Een prachtig gebied met zijn zeer bijzondere krijtrotten en een geweldig uitzicht over de Middellandse zee. Met de kabelbaan naar boven het was al mooi maar het werd nog mooier. We zijn nog door de grotten gelopen met de prachtige kleurschakeringen, het zonlicht en momenten van even stil worden van de grootheid van onze Schepper.

Nadien een bezoek gebracht aan het prachtige natuurlandschap **Arch Cave**. Op voorhand hadden wij er al iets van gehoord, maar je moet het zelf waarnemen. Inderdaad de natuurlijke boog met de diepe afgrond was adembenemend. Het gehele gebied, echt een plek om prachtige plaatsjes te schieten.



Zaterdag 6 april 2019

Wij hebben de **Karmel** geweest, de plaats heeft nu **Moechraka** en ligt 483 meter de zeespiegel. Weer zeer indrukwekkend met het daarbij behorende Bijbelgedeelte.

Vervolgens hebben wij **Caesarea Filippi** bezocht wat aan de kunst ligt bij de Middellandse zee. Hier hebben wij mogen rondlopen in het theater wat ook weer indrukwekkend is geweest. Als je daar zo om je heen kijkt en alles op je laat inwerken, dan besef je pas in wat een periode de mensen geleefd moeten hebben. Wat is daar allemaal gebeurd en wat hebben de mensen moeten doorstaan. Aan de kunst hebben wij de restanten van het **aqueduct** bezocht. Het is een bovengronds bouwwerk van bogen, waarover heen een kanaal loopt om water uit het aangelegde waterreservoir naar de steden en de droge gebieden te transporteren. De restanten waren nog in een goede conditie en een prachtig gezicht.

Tot slot hebben wij nog een prachtig gezicht gehad vanaf de **Olijfberg** over de stad **Jeruzalem**. Ook weer zeer indrukwekkend.



Zondag 7 april 2019

Het was onze vrije dag en die konden we zelf in gaan vullen. Wij zijn met een groepje naar de Christ Church in Jeruzalem geweest. Het is een kleine kerkgemeenschap maar de kerk was helemaal vol. Veel internationale mensen. Wij werden gastvrij ontvangen. Iedere zondag wordt er avondmaal gevierd en wij hebben het ook mogen meemaken. Zoveel br/zr uit alle volken komen samen om een te zijn met onze God en Vader. Verschillen vielen weg en samen mochten wij ons richten op het offer van Christus.

Heel indrukwekkend en emotioneel. Nadien hebben wij met elkaar buiten koffie of wat anders gedronken. Wij zijn 's-middags met een klein groepje Jeruzalem ingegaan. Verschillende kleine straatjes doorkruist met veel winkeltjes. Door de Joodse wijk gelopen en vanaf een ruim balkon hadden wij zicht op de Klaagmuur. Wij hebben ook de oudste synagoge **The Ramnan** van Jeruzalem bezocht.



Maandag 8 april 2019

Deze dag werd wel een heel bijzondere. We bezochten de **hof van Getsemané**. Ook hier geldt weer zeer indrukwekkend. De laatste uren dat onze Here Jezus hier is geweest vlak voor zijn gevangenneming. Nadien hebben we de **Graftuin** met het zicht op Golgotha bezocht.

's-Middags hadden we ruimte voor ons zelf. Met een deel van de groep hebben we samen met onze gids Leon de **Via Dolorosa** gelopen. Leon heeft ook nu weer ons geleid langs de weg die Jezus voor ons heeft moeten lopen. De route eindigde in de **Grafkerk** in Jeruzalem. De plaats waar Jezus ook begraven zou kunnen zijn?



Dinsdag 9 april 2019

Die dag zijn wij naar **Ein Gedi** geweest de plaats waar David op de vlucht was voor koning Saul. Vlak voordat wij in Israël kwamen heeft het er behoorlijk geregend. De woestijn begon weer te kleuren, de verborgen schatten in de grond kwamen weer tot bloei. Het was die dag 33 graden, toch een andere warmte dan bij ons. Jan had van tevoren gezegd: *"Ik wil op het eind van de dag niemand horen die hoofdpijn heeft, m.a.w. water...drinken"*. Nu ook weer was het bijzonder indrukwekkend, gezien het bergachtig gebied, hoe David zich schuil moest gaan houden van koning Saul.

Enorme bergpartijen met allerlei paadjes waar we doorheen gegaan zijn. Prachtige kleurschakeringen met het zonlicht daarop, hebben we mooie foto's kunnen maken.



Toen naar **Qumran** waar duizenden fragmenten en de rollen van de handschriften van de woestijn van Juda (Dode zee rollen) zijn gevonden.

Vervolgens hebben wij ons kunnen ontspannen in de **Dode Zee**. Jan waarschuwde ons van tevoren, niet zoals we gewend zijn het water in te gaan, maar ruggelings. Geleidelijk aan door de knieën en dan gaan drijven. Als je je insmeerde met de "klei" en je kwam vervolgens uit het water, was je huid zacht en dat was ook zo. Een heel bijzondere en leuke ervaring.

Woensdag 10 april 2019

We hebben een bezoek gebracht aan de Nationale begraafplaats van Israël **Mount Herzl**. Deze berg is vernoemd naar Theodor Herzl, de grondlegger van het moderne politieke zionisme. Hier liggen de groten van Israël begraven zoals **Golda Meier, Shimon Peres** en **Lea Rabin**. In 1951 heeft de regering besloten de groten van Israël hier te gaan begraven en de soldaten die gevallen zijn voor hun Vaderland.



Vervolgens hebben wij het Yad Vashem Holocaust museum bezocht. Zeer indrukwekkend. Vooral de hal waar de omgekomen kinderen allemaal werden genoemd. De kindertransporten uit kamp Vught staat mij helder voor de geest. In het levensverhaal van mijn vader heb ik er ook overgeschreven. Hij was bij de Kon. Marechaussee en was vogelvrijverklaard door de Duitsers. Hij weigerde wat de onderdrukker van hem en zijn collega's eiste. Zijn ouders en beide broers hebben in kamp Vught gezeten –ze zijn allen teruggekeerd naar huis-. In kamp Vught kwam ik o.a. ook het Kindertransport tegen. *"Alle joodse kinderen moesten uit het kamp. Op 6 juni vertrekken de kinderen van 0 tot 3 met hun moeder. De volgende dag de oudere kinderen van 4 tot 16 met hun vader of moeder. In totaal 1269 joodse kinderen uit kamp Vught werden via Westerbork gedeporteerd naar Sobibor in Polen. Daar zijn ze vrijwel direct na aankomst om het leven gebracht"*.

Het kindermonument, afgebrokkelde palen de symboliek voor kinderen die niet volwassen mochten worden.

Donderdag 11 april 2019

De laatste dag in Israël. We hebben nog een afscheidsrit door Jeruzalem gemaakt en vertrokken richting de Haasjespromenade. Daar nog een aantal mooie plaatsjes geschoten van Jeruzalem. Vervolgens zijn we doorgereden naar de **Knesset** met daar tegenover de grote **Menorah**. Ook nu weer zeer indrukwekkend. Israël heeft de Menorah gekregen van Groot-Brittannië. Het staat symbool voor de staat Israël.

Hier hebben wij onze laatste groepsfoto gemaakt. Nadien vertrokken voor de laatste maaltijd naar een klein dorpje –naam mij niet bekend- een heerlijke maaltijd gehad in het Elias restaurant. In die ruimte op de wanden prachtige afbeeldingen van Bijbelse symbolen.

Op het vliegveld Ben Gurion van Tel Aviv afscheid genomen van Abdel onze chauffeur. Van Leon hadden we al eerder afscheid genomen.

Reisleiding:

Ja, wat moet je zeggen over **Jan en Elly Boomker**. Zij hebben ons tijdens de reis op een voortreffelijke manier de gebieden van Israël laten zien. Zij hadden alles goed in de pen. Jan heeft steeds op de bekende plaatsen gedeeltes uit de Bijbel gelezen. Je hoort het gedeelte en laat het beter op je inwerken. Op het eind van de dag de avondsluiting, een terugblik van de afgelopen dag en voor uitkijkend naar de dag die komen zou. Theorie en de praktijk, daar zit altijd wel een verschil in. Je moet op bepaalde momenten tijdens de reis wel eens wat improviseren en dat gebeurde nu ook. Bij de Klaagmuur was ik even wat later en de bus moest weg, maar dat is weer op een goede manier door hen opgepakt. De warmte en de spontaniteit hoe zij beiden met ons als groep omgingen was **top**, zeer gewaardeerd. De band met de gids **Leon** en de chauffeur **Abdel** was ook voortreffelijk, ze waren aan elkaar gewaagd.

Gids:

Leon, een Afrikaan van oudsher met een Afrikaans accent, een oud leraar die op een voortreffelijke wijze tijdens onze reis, ons van informatie heeft voorzien van het land Israël. Leon was een zeer bevlogen man. Zingen kon hij ook wel en ons voorstel was om hem voor te gaan dragen voor het Eurovisiesongfestival, wat kort na ons vertrek in Israël gehouden zou gaan worden. Hij is het niet geworden, de uitslag is ons bekend.

Chauffeur:

Abdel een aardige man. Een goede chauffeur en hij was zeer bedreven met het rijden in de bergen. Als wij ergens aan het rondkijken waren, zocht hij de rust op. Onderin het bagageruim had hij een matras liggen en kon hij af en toe even een "tukkie" doen. Het was belangrijk en soms lang achter stuur, moest je wel even rusten. De tank volgooien met brandstof, ja dat tikt er behoorlijk in 250 liter en 2007.50 sjekel.



Je leest in de Bijbel over plaatsen en situaties en dan zie je het in werkelijkheid. Wij lezen de Bijbel nu in een ander kader als voorheen.

Piet en Ida van der Ploeg (Assen)